

December 2016

NIEUWSBRIEF 63



Hallo Ancien,

De maand November was voor onze Vriendenkring een goed gevulde maand. Het begon met een minder leuke gebeurtenis, namelijk de rouwdienst bij het afsterven van de echtgenote van onze vriend Theo Geerdens. Een kleine afvaardiging onder leiding van Addy De Maré was er aanwezig en legde in ons aller naam de traditionele Negen Rozen van het Negende neer en bracht terzelfder tijd onze welgemeende deelneming over.

Op 01 November was er dan de jaarlijkse hulde aan de gesneuvelden te Aarschot. Serge Vanooteghem zorgde voor een gesmaakte kaarsen opstelling en een naam afroeping van de gesneuvelden van het Negende en zoals steeds werden bloemen neergelegd aan het Monument der gesneuvelden in naam van onze Vriendenkring. Dank aan Serge voor zijn inzet en ook aan allen die deel uitmaakten van onze delegatie. Na de manifestatie was er een gesmaakt gezamenlijk etentje. Wie er was kan je zien op de foto in bijlage, verdere foto's van die manifestatie vindt je op onze site www.negendelinie.be.

11 November is de grote dag te Luik waar hulde gebracht wordt aan de gesneuvelden van alle landen die betrokken waren bij beide wereldoorlogen. Dat dit een speciale gelegenheid is komt tot uiting door het feit dat van elk betrokken land de ambassadeur of zijn afgevaardigde aanwezig is. Wij, Vriendenkring van het Negende, hebben de eer de huldiging te mogen openen want eerst en vooral wordt hulde gebracht aan onze beroemde Sgt Merx. Zowel de stad Luik vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer De Meyer, als onze Vriendenkring legden bloemen neer aan de door Dirk en Marc geflankeerde grafzerk van onze held. Zoals elk jaar werden dan alle andere monumenten aan gedaan en dat zijn er niet weinig, om te

eindigen aan het monument de Verenigde Naties waarna de stoet ontbonden werd en er een kleine ontvangst plaats had waar dit jaar de gewenste koffie zeer schaars bleek! Wie hier aanwezig was kan je zien op de foto in bijlage en verdere foto's van dit gebeuren vindt je op onze site. Na deze koude en door regen geplaagde manifestatie vonden wij het gepast de inwendige mens te versterken en dat deden we dan in La Charnale te Grivegnée en dat viel schitterend mee! Ik wil er onmiddellijk op wijzen dat zowel de verplaatsingskosten als deze voor het eten gedragen werden door de deelnemers en niet door onze kas! En dat brengt me dan bij onze BEDELBRIEF.

De reactie hierop was buiten alle verwachting en bracht niet minder dan 1758€ in kas wat ons voor vele jaren zal toelaten het Negende te vertegenwoordigen waar nodig! Zoals gewenst door hen die gesteund hebben worden alleen de namen vermeld van dezen die het specifiek gewenst hebben en dat geldt ook voor de gestorte bedragen, zie bijlage. Ik wijs er op dat het overgrote deel anoniem wenst te blijven. Dit was de eerste keer dat we ons tot jullie gericht hebben en daar uit hebben we dan toch een paar lessen kunnen trekken.

1. De meeste stortingen kwamen van trouwe leden
2. Er kwamen ook verschillende steuntjes uit soms onverwachte hoek
3. Anderzijds lieten velen waarvan we zeker steun verwacht hadden het afweten. Misschien hebben ze de bedelbrief gemist of zijn het glad vergeten? Het is echter nooit te laat om goed te doen, Steuntjes worden nog steeds met grote dank aanvaard en kunnen gestort worden op BE50 9792 2381 9118

Ik wens allen die gesteund hebben te danken voor hun bijdrage, groot of klein, de geste telt en toont aan dat jullie nog steeds het Negende in het hart dragen!

We naderen stilaan de eindejaarsfeesten en daarom maak ik gebruik van deze nieuwsbrief om U allen en Uw familie een Sfeervolle en Vredige Kerst te wensen alsook ein Guten Rutsch in's Neue Jahr

Vrolijke Kerst en Prost Neujahr!!!

Romain

't Is Altijd 't Negende!!!

