



Oktober 2017

NIEUWSBRIEF 71

Hallo Ancien

Onze reis van 26-27 Mei 2018 naar Vogelsang en Bastenaken is volledig geregeld. De nodige kamers zijn geboekt alsook de rondleiding met gids te Vogelsang. Er zijn nu een 50tal deelnemers, (namen op de site) en we sluiten niemand uit maar moest je ook willen deelnemen dan is het hoogste tijd om in te schrijven. Een geboekte kamer kan steeds afgeboekt worden, een kamer bij bestellen op het laatste moment is vaak onmogelijk, dus is het nu of nooit, een mailtje volstaat om je in te schrijven.

November is elk jaar de maand van herdenkingen en dat is ook nu weer het geval. Hieronder vindt je alle inlichtingen betreffende de herdenking te Aarschot op 01 November: Traditie getrouw heeft er een herdenking plaats in Aarschot om de gesneuvelden van het 9 Linie alsook de burgers die omkwamen in Augustus 1914. Alle leden en hun partners (ook familie en vrienden) van onze vriendenkring zijn hierbij uitgenodigd.

We verzamelen om 1045 hr aan het monument van het 9 Linie aan de Herseltsesteenweg (juist voor de spoorwegovergang is er een grote parking op 50 m van het monument). Graag met muts als je er een hebt.

Om 1100 hr leggen de burgemeester en wij een bloemenkrans neer en wordt het Te Velde geblazen. Vervolgens is er een optocht naar het stedelijk kerkhof met de fanfare en de vaandeldragers, indien mogelijk zal ook Dirk Haneca met ons vaandel aanwezig zijn.

Op het kerkhof is er een toespraak van de burgemeester en worden er bloemen neergelegd ter ere van de burgerslachtoffers. Nadien is er een doden appel waarvoor ik 4 vrijwilligers vraag om telkens een tiental namen af te roepen, gevolgd door de Last Post.

Nadien wordt ons door het gemeentebestuur een drink aangeboden in het parochiecentrum.

Voor de geïnteresseerden zal ik een lunch reserveren in het Wolfs café in Langdorp. Graag had ik vernomen via mail wie er komt, wie er wil namen afroepen bij het doden appel en wie er deelneemt aan de lunch. Wens je deel te nemen, neem contact met Serge Vanooteghem.

Ik hoop op een talrijke opkomst

Beste groeten, Serge.vanooteghem@hotmail.com

Op 11 November is er de jaarlijkse herdenking op het kerkhof Robermont te Luik waar niet alleen hulde gebracht wordt aan de gevallen strijders van bijna alle Europese landen maar

vooral aan onze welbekende Sgt MERX, held van het Negende! Wie hier aanwezig wenst te zijn moet het mij via mail laten weten zodat ik de stad Luik kan verwittigen over de sterkte van onze delegatie. Programma: het officiële programma is er nog niet maar zal vanaf het in mijn bezit is doorgestuurd worden aan de deelnemers.

Via facebook, rubriek Vriendenkring Negende Linie, heb ik gemeld dat de firma die onze borst kentekens vervaardigt een fout begaan heeft waardoor we 20 kentekens kregen met te grote afmetingen, 10x8 ipv 9x7,5. Deze zijn als borst kenteken wel te dragen maar zouden opvallen tegenover deze met de kleinere afmetingen. Daar er slechts 20 gemaakt zijn worden dat dus mooie souvenirs of zelfs verzamel objecten. Er zijn er nog 9 beschikbaar, 8€ per stuk +1€ indien moet verzonden worden. Ook de kentekens met normale afmetingen zijn ondertussen aangekomen , de meesten zijn besteld maar er blijven er ook nog enkele over. . Voor hen die er één willen, het is nu of nooit want er zal geen bijkomende bestelling meer gedaan worden. Bestellen kan via een mailtje, zelfde voorwaarden als voor de grote exemplaren.

Met vriendelijke groeten,

Romain

't Is altijd 't Negende!!!