



Hallo Ancien,

Een tijd geleden dat er een nieuwsbrief verschenen is maar ja men kan niet in de Moulin Rouge zitten en terzelfdertijd ook nog brieven schrijven! Parijs is voorbij en nu staan we aan de vooravond van onze jaarlijkse reünie en dat ziet er op gebied van deelname zeer goed uit, tot nu toe 87 ingeschrevenen en dit ondanks dat verschillende VASTE deelnemers dit jaar verstek moeten laten gaan! Zoals elk jaar verwachten we jullie ten laatste om 12 uur (welkomstdrankje en een woordje) om dan verder te gaan met maaltijd en hopelijk gezellig samenzijn . Ter herinnering, de reünie gaat door in restaurant Continental te 8430 Middelkerke; Twee ingangsmogelijkheden : Zeedijk 59 en Joseph Cassélaan 3 (trambaan). Deze inlichtingen stuur ik nog eens per mail een paar dagen voor de reünie en dit aan alle ingeschrevenen. Voor hen die met de tram komen, afstappen aan eerste halte Middelkerke (De Greefplein). Voor de echte twijfelaars het is nog tijd om in te schrijven maar het wordt toch stilaan tijd, nu of nooit! Onze restaurateur moet alles kunnen bestellen en voorbereiden. Op 19 augustus is er een plechtigheid te Aarschot , dit werd reeds gemeld per mail, wie er wenst deel te nemen, contact opnemen met serge.vanooteghem@outlook.com. Verder is er op 27 september te Aarschot een concert door het muziekkorps van de Gidsen, ook dit kan via Serge geregeld worden. <https://www.facebook.com/6GpCIS/> (via deze link meer inlichtingen) Later in het jaar krijgen we nog de 01 november manifestatie te Aarschot en de jaarlijkse 11 november viering te Luik maar daar kom ik later op terug.

Voor de rest zie ik velen onder u terug op 01 september en voor de anderen, spijtig , misschien weten jullie niet juist wat jullie missen?

Met vriendelijke groeten,

Romain

't Is altijd 't Negende !!!