

## Nieuwsbrief 87



Dag Ancien,

De herdenking te Merkem zit er weer op. Zoals gewoonlijk onder een schitterende zon en met veel volk. Een deel van onze delegatie was reeds om 0830 Hr aan de Drie Grachten waar de Franse Zouaven hun gesneuvelden herdachten . Om 0930 hr was dan iedereen in de kerk waar zoals steeds een mis werd opgedragen ter ere van de gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Tijdens de mis waren zowel het lokale muziekkorps als twee klaroenblazers van de Muziekkapel der Gidsen ter plaatse om muzikale ondersteuning te geven . Na de mis herdenking en bloemen neerlegging aan de verschillende monumenten, ons bloemstuk zoals elk jaar aan de gedenkplaat van het Negende aan het oud gemeentehuis. Daarna naar de receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Houthulst waarvan Merkem een deelgemeente is. Onze delegatie bestond uit Marc Devos, Serge Vanooteghem , Rudi Hulsmans, Dirk Vanparijs, Rob Haijen allen met partner, Verder nog Dirk Haneca als Vaandeldrager , Marc Van Bouwelen, Francis Deckx en ikzelf . Het Negende was dus weer zeer goed vertegenwoordigd! Er werd een hartig woordje gebabbeld en zoals steeds enkele oude koeien uit de gracht gehaald, pachtige herinneringen!

Een lekker etentje in De Kippe sloot deze mooie dag af.

Na de herdenking kregen we bezoek van een vertegenwoordiger van de Heemkunde Kring van Izegem om te zien hoe ver we staan met de eventuele herdenking van de Slag om de Leie in 1940 te Kachtem .

Voorlopig is er wel toezegging gedaan door het gemeentebestuur van Izegem dat er iets zou gedaan worden maar sindsdien is het radiostilte. Ik vraag dan ook aan Nico Verhelst en Robin Meerberghs, die zouden tussenkomen, mij te contacteren om te horen wat het resultaat van hun lobbyen is. Zelf zal ik contact nemen met Izegem om te horen hoe ver het staat want eigenlijk zou die herdenking best op Zondag 28 mei georganiseerd worden daar de Slag om de Leie plaats vond op 29 mei 1940.

Ik hou jullie op de hoogte hoe het verder gaat.

Buiten dit zijn we samen met andere verenigingen nog steeds op zoek naar een mogelijkheid om het graf van Charles Dresse in ere te herstellen maar daar botsen we echt op een betonnen muur maar toch, opgeven doen we niet! Zolang we niemand van de Familie Dresse kunnen vinden schijnt een opknapbeurt onmogelijk te zijn. We zien wel of we daar een oplossing voor vinden en indien ja dan horen jullie het wel!

Een heel ander punt : onze stilaan traditie geworden jaarlijkse uitstap. Dit jaar en zeker ook de volgende jaren zullen we niet meer over een gratis bus kunnen beschikken daar onze gulle sponsor, Marc De Baerdemaeker , van een welverdiend pensioen gaat genieten! Ik weet niet of er genoeg kandidaten zouden te vinden zijn om de buskosten te helpen dragen dus laten we het voorlopig zo maar. Ik maak van deze nieuwsbrief toch gebruik om nogmaals Marc de Baerrdemaeker , te danken voor de vele jaren dat hij ons een schitterende bus ter beschikking heeft gesteld!

Bedankt Marc!

Met deze wil ik er nog eens op wijzen dat we een site hebben die te bereiken is via [www.negendelinie.be](http://www.negendelinie.be) waar je niet alleen het fotoboek kunt bekijken maar ook foto's en documnten vindt terwijl ons gastenboek er is om uw opmerkingen, wensen en belevenissen neer te schrijven, daarvan wordt eigenlijk te weinig gebruik gemaakt! Vergeet ook niet zondag 03 september vrij te houden voor onze jaarlijkse reünie! Daarover krijg je tijdig de nodige inlichtingen. En ook dit nog : op Facebook hebben we ook nog de Vriendenkring 9 Linieregiment waarvan je op aanvraag lid kunt worden. Daar worden praktisch dagelijks foto's en berichten gepost en zo is het dagelijks leven van veel leden te volgen, bekijk het maar eens!

Binnen enkele dagen vindt u de foto's van Merkem in het fotoboek op de site, een beter later dan normaal maar onze huisfotograaf Danny was er ditmaal niet en de foto's komen dus van verschillende fotofrafen!

Dit is het dan weer voor vandaag van alle andere projecten krijgt u tijdig de nodige uitleg

Mvg,

Romain

't Is Altijd 't Negende !!!